

@Mor etus

wat een jaar

**eindejaars
2019-2020**

speciale editie



Beste eindejaarsleerlingen van de lichting 2019-2020

Hoopvol zijn we het jaar gestart, in september 2019, met goede moed, veel ijver en enkele bijzondere, veelbelovende activiteiten in het vooruitzicht. Het eerste semester hebben we allen beleefd als naar gewoonte... met plannen voor later.... Echter, die 'later' is onwezenlijk geworden. Vrijdag 13 maart 2020 zal voor iedereen in het geheugen gegrift staan als de start van de corona-lockdown.

Jullie zagen heel wat plannen in het water vallen: de eindejaarsreizen, het eindejaarsbal, de laatste lessen, weken op school, de proclamatie...

In de plaats daarvan kregen jullie Live-sessies, afstandsonderwijs, opdrachten en taken, en dat alles in de 'blijf in je kot-modus'. Jullie zullen elkaar gemist hebben! Social distancing is een nieuw coronabegrip dat jullie zullen meedragen.

De enkele lessen in de maand mei die jullie volgden op Moretus, verliepen eveneens redelijk onwezenlijk, strak gelijnd, met strikte afspraken, een verplicht mondkmasker en het bewaren van afstand.

Jullie hebben een aantal zaken niet (meer) mee gekregen in lessen, bij examens, of het in sociaal leven dat niet echt sociaal was, maar weet dat jullie een nieuwe generatie zullen vormen van zelfredzame jongeren, die het toch maar voor elkaar hebben gekregen om dat coronavirus de baas te blijven.

Jullie nemen volgend schooljaar een nieuwe start, elders, op een hogeschool, een universiteit of in het werkveld. En daar gaan jullie moeten bewijzen dat jullie het kunnen !

Daar wensen we jullie alle succes toe, maar wij weten dat ieder van jullie daar in zal slagen, met de moed en het doorzettingsvermogen dat jullie hier hebben getoond !

Het ga jullie goed! Zorg voor elkaar!

Leerkrachten en directieteam Moretus-Ekeren



Lieve jonge mensen

Wat we voelden aankomen, kwam uit.
 Het trof ons harder dan we ooit hadden durven verwachten.
 Ons hoofd vlug bukken zodat het zou overvliegen, helpt niet.
 We worden op onszelf teruggeworpen en ondervinden wat zich schuilhouden betekent.
 In de confrontatie met onze eigen kwetsbaarheid, voelen we ook de kwetsbaarheid van de anderen.
 De essentie van ons leven dringt zich aan ons op. Vluchten in het alledaagse kan niet meer.
 Wat was wordt weggeveegd, wat nieuw is wordt vertrouwd.
 Keuzes worden beperkt en kunnen niet meer op de lange baan geschoven worden.
 Een cocon die ons beschermt maar ook benauwt. Vanuit onze bubbel houden wij ons leven zinvol.
 We gaan ervoor en geven niet op. Soms opstandig, vaak berustend. Maar altijd volhardend.
 Want, weet, het komt echt allemaal weer goed.
 De eindmeet van dit schooljaar komt in zicht.
 De 'bubbels' die wij ons hadden voorgesteld bij dit feest, hebben ook een andere vorm gekregen.
 Maar, weet, die hebben jullie door dik en dun verdiend.
 Niet omwille van alle gemiste kansen en vieringen van zo een laatste jaar,
 maar vooral voor hoe jullie dit hebben verwerkt en hoe jullie hierdoor gegroeid zijn.
 Het is niet wat je overkomt dat telt, maar hoe je ermee omgaat.
 Een levensles om te koesteren en met ons mee te dragen.

Een dubbeldikke proficiat van jullie 'moekes',

Machtelt Wegge en Gert De Borger



Lente 2020, Een gedachtegang in het huis van Hier en Nu

Lentevers 2020 - Stef Bos

Onvoorstelbaar hoe, in twee weken, de wereld kan veranderen.
En hoe wij nu in verwarring naar buiten kijken,
overspoeld door feiten waar we achteraan lopen,
zonder te weten waarheen.
Hoe goed wij ook door de jaren heen geleerd hebben
de kop in het zand te steken,
ook ondergronds dringt het nieuws tot ons door.
En worden wij wakker geschud door stilte,
stilte in straten,
stilte in de beelden waar we naar kijken.
Met andere ogen die misschien weer opnieuw moeten leren zien.
Tot zover het begin van onze lente die ons voorkomt als het eind der tijden.



De rest van het leven om ons heen fluit er maar op los,
komt uit de knop en bloeit open.
Vogels leggen eieren met een optimisme dat ons vreemd is.
De magnolia is gezegend want ze kan de krant niet lezen.
En de schaduw van de zwaluw stijgt boven zichzelf uit en
vliegt de zomer tegemoet.

Maar onze nachten zijn stil.
De straten hebben hun stem verloren.
Wat anders kunnen wij doen dan blijven dromen en
geloven in een overwinning op een tegenstander die onzichtbaar is.
Maar eerst moeten wij afstand nemen. Afstand van alles.
Om te weten wat je mist als het er niet meer is.
Dat is misschien wat wij nog moeten leren:
een nieuwe tijd ontdekken door ons in onszelf te keren.

“Vergeet niet af en toe
ook beneden je en boven je te kijken
want de mooiste gedachten,
inzichten, inspiratie en andere geschenken
komen soms zo uit de lucht vallen
of groeien langzaam maar gestaag
tussen het gras omhoog.”

Wachtend om nog een laatste keer op de pijnbank gelegd te worden voor NTW.
Jullie behielden zoveel afstand dat jullie niet allemaal op de foto geraakten.
Maar dat verwondert ons niet.
Jullie zijn heel het jaar door een voorbeeld van discipline geweest.
Het was voor ons een eer jullie titularis te mogen zijn.

D. Maes en W. Frans

“Droom en ga je eigen weg”



“ Waar je talenten en de behoeften van de wereld elkaar kruisen,
daar ligt je roeping”

“Wherever you go, go with all your heart”



Humane wetenschappen. De interessantste richting, of course.

Met dan ook altijd leuke, vrolijke, leergierige, geëngageerde en sociaal voelende leerlingen. Zo ook lichting 2019-2020. Negentien unieke persoonlijkheden, samen een bonte bende.



Lynn, het acteertalent van de klas. Een carrière op het podium of als radiomaker (die mooie stem!) lijkt voor jou geknipt. Maar ook het onderwijs kan iemand als jij gebruiken, de leerlingen zouden aan je lippen hangen.

Thalia, deel 1 van de Kroatische connectie in de klas. De kritische stem, met een grote interesse in samenleving en politiek. Altijd klaar om initiatief te nemen als er iets moet geregeld worden. Het zou ons niets verbazen als we je nog in politiek zouden zien opduiken.

April en **Lara**. Altijd samen. Donker en blond. Allebei klein en fijn maar niet te onderschatten. Twee tough cookies. Harde werkers met veel doorzettingsvermogen. Die twee komen er wel!

Ines (deel 2 van de Kroatische connectie, met ook een Nederlandse link) en **Sarah**. Nog zo'n hecht duo. Met veel zorg voor elkaar. Dat is mooi om zien. Sarah is de wat stillere van de twee (in de klas dan toch) en Ines de flapuit. Zo vullen jullie elkaar mooi aan.

Imke, je leek soms wat dromerig in de klas (er is dan ook nog een wereld buiten de school natuurlijk!), maar interesse in je richtingsvakken was er wél. Je zat duidelijk op je plaats in de humane wetenschappen. Je hebt vaak een uitgesproken mening en bent niet bang om die te verwoorden. En in dat verwoorden ben je ook echt goed.



Sophie en **Marie**, voor jullie lijkt de uitdrukking 'het zonnetje in huis' te zijn uitgevonden (behalve de allerlaatste lesdag, dan was het tristesse, stomme Corona!). En die vrolijkheid werkt aanstekelijk. Ook de leerkrachten fleurden op als jullie binnenkwamen. Wat zijn jullie (toekomstige?) partners gezegend met zo'n positief ingestelde dames.

Elise en **Fien**, twee dames met een uitgesproken identiteit en look. Anders dan anderen. Bewaar dat dames, de speciallekes geven kleur aan de maatschappij.

Lise en **Chloë**, de bollebozen van de klas. Wat was het altijd fijn om jullie teksten en antwoorden op toetsen en examens te lezen. Zowel inhoudelijk als taalkundig top. Maar seuten zijn jullie zeker niet! Jullie combineren intelligentie met een groot gevoel voor humor. Een heerlijke combo.



Bo, een beetje een laatbloeier. In het begin nog wat speels, maar je groeide enorm dit laatste schooljaar. Het zorgzame, wat zich ook weerspiegelt in je studiekeuze, zien we zeker in jou. Dat heeft onze maatschappij nodig.

Laura, het scoutstype van de klas. Het type dat je uitkiest als je mensen mag meenemen om te overleven op een onbewoond eiland: niet zagen en de handen uit de mouwen. Down to earth.

Lotte, het bedachtzame meisje met de mysterieuze glimlach. Maar vergis je niet, daarachter schuilen heel wat interessante ideeën. Ook jij maakte dit laatste jaar een grote evolutie en bent helemaal klaar voor hogere studies. Je studiekeuze verbaast niet. We merken een grote maatschappelijk interesse. Je bent een echte humane wetenschapper.

Amelie, nog zo'n bedachtzaam type dat zich niet zo gemakkelijk laat kennen. Soms wat onzeker en niet de behoefte om het hoogste woord te voeren, maar dat hoeft ook niet. Je bent misschien niet altijd rustig vanbinnen, maar je straalt wel naar buiten rust uit. Je denkt erover om politiecommissaris te worden. We denken dat je daar zeker de kwaliteiten voor hebt. Politie moet betrouwbaarheid uitstralen en kunnen verbinden, dat zijn capaciteiten die jij zeker hebt.

Indra, ook jij bent geen tafelspringer, maar dat wil niet zeggen dat je over je heen laten lopen. Je hebt een groot rechtvaardigheidsgevoel en je bent een gevoelig iemand. Dat maakt dat je in een groep een belangrijke schakel kan zijn om de sfeer aan te voelen en erover te waken dat iedereen zich goed voelt. We denken dat je iemand bent op wie men kan rekenen als het erop aan komt.

Jo-Lynne, dat geldt ook voor jou. Jij wil graag leerkracht lager of buitengewoon onderwijs worden en we denken dat je toekomstige leerlingen zich hiervoor gelukkig mogen prijzen. Jij bent iemand die zeker oog zal hebben voor het welbevinden van de leerlingen en je zal de buitenbeentjes die wat extra zorg nodig hebben niet uit het oog verliezen.

Dames, het was een plezier om aan jullie les te geven en om jullie klastitularissen te zijn. We wensen jullie het allerbeste.

Els Schuurmans en Werner Dua

Aan de leerlingen van 6JGZ lichtung 2018-2020,

Hey dames en heer, het is vanuit 'mijn kot' dat ik deze brief aan jullie richt. Het is niet omdat ik veel over mezelf te vertellen heb. Neen, met mij gaat alles relatief goed. Het is weekend en dat betekent even rust tussen twee GIP dagen door. Nu ik hier zo zit, mijn handen plakkend aan het klavier, terwijl mijn vingers ijverig over de toetsen dansen, mijmer ik over wat is geweest. Nu we zo dicht staan bij een onoverkomelijk afscheid, kom ik tot het besef welke fijne tijd ik dankzij jullie heb mogen beleven.

Mijn hart en geest leven op in spontane vreugdealsikterugdenkaanonzeerste kennismaking in het vijfde jaar, waar we elkaars namen oefenden, schuifelend bovenop stoelen! Dat waren nogal eens tijden!! Jullie raakten elkaar aan!! Verdorie, voelen jullie ook die huidhonger? Gewoon even dicht bij elkaar, mekaar helpen bij manuele opdrachten tijdens expressie? Tekeningen doorgeven en verder schilderen op een stuk papier dat jullie kameraden hebben gestart. Miljaarde... het doet zeer!



Weten jullie het nog? De onvergetelijke tweedaagse naar 'Brussel'! Ik geef hier bewust géén details! Wat mij hierbij vooral is bijgebleven is dat jullie als klasgroep in één klap veel dicht bij elkaar zijn gekomen. Door elkaars kleine kantjes maar vooral ook de mooie, warme, aangename eigenschappen die jullie bij elkaar hebben ontdekt, dat is zeker een verrijking van jullie 'eigen' zijn.



Voelen jullie nog de emoties, de koude of warme rillingen die jullie bekropen toen jullie voor de eerste keer op stage gingen? De stap over de drempel van de stageplaats! Geloof het of geloof het niet, jullie zijn 'echt' gegroeid tijdens die eerste maand stagelopen! Ik denk dat ik voor alle

leerkrachten mag verwoorden dat we plots merkten dat jullie een duidelijk einddoel voor ogen hadden in jullie secundaire schoolloopbaan. Dat studeren afzien is met vallen en opstaan, met sakkeren en kafferen op leerkrachten vanwege hun onbegrip en onmogelijke deadlines hoort er bij! Wat heb ik vaak in mezelf gelachen met jullie sprekende lichaamstaal, de snoeten, het verstoppertje spelen, het negeren van opmerkingen tijdens jullie 'groei' naar volwassenheid. Zalig!! Toch?

Volwassenheid? Wat een afschuwelijk begrip! Het dekt alles wat ik persoonlijk zo ver mogelijk van mijzelf wil weghouden! De lente in jullie leven moet eigenlijk nog beginnen! Het rollebollen en onnozel doen! Het neuzeneuzen en het 'iedere dag' 'omhelzen' van het leven. Bleiten hoort daar ook bij! Het hartverscheurend verdriet waarbij je best heel jouw persoonlijke emoties de vrije loop laat! Als je nadien denkt aan de wijze waarop ikzelf bij de uitleg over drama de huilende mama probeerde voor te stellen die zonet een kind had verloren in een nutteloze oorlog. Dan hoop ik dat er snel weer een smakelijke, uitnodigende, aanstekelijke en hartelijke lach op jullie gezichten mag verschijnen.

Volwassenheid? Ja! Maar vergeet nooit het creatieve kind dat in jou blijft leven! Stop het niet in een hoek, maar laat de guitigheid stralen doorheen jullie professionele en privé-leven .

Het zit er op! Niets aan te doen. Als jullie je afvragen of ik jullie ga missen? Laat mijn antwoord duidelijk zijn; NEE!! Zo werkt dat voor mij namelijk niet! Er staat weer een nieuwe lichtung, hopelijk even enthousiaste, jongeren klaar die gestuurd willen worden om 'schitterende' opvoeders – begeleiders te worden. Jullie missen? Dat hoeft ook niet! Jullie blijven voor altijd welkom in onze, in jullie school 'MORETUS'. Zolang jullie ademen en af en toe denken aan de tijd van broek verslijten in deze school en daar weer eens goed om kunnen lachen of drammen, mijmer dan, net als ik, over al het schone dat verwezenlijkt is.

Ik wil graag eindigen met een uitspraak, een levensleuze eigenlijk die mij althans niet loslaat:

Pluk het leven – vlieg erin!

Vrijheid – Blijheid.

Eddy Goyvaerts - Hans Claes



Beste 6M&O'ers,

Van een klasje van 7 leerlingen zou je verwachten dat het een saaie boel zou zijn. Dat jullie het tegendeel bewezen hebben, is duidelijk. Ik heb genoten van de vele uren die we hebben doorgebracht. Jullie inzet en enthousiasme rond Be-Ware zijn voor mij een teken dat jullie het later ook zullen maken in wat je ook wil ondernemen.

Be-Ware, wees bewust dat jullie een speciale plaats gekregen hebben in onze school. Wees bewust van die mooie tijd die je moet koesteren. Wees bewust dat je nu kan uitvliegen als een bezige bij om de wereld te veroveren!

BeBe
Björn Baelen







Mijn lieve, lieve economische schatten,

Jullie zullen voor altijd in mijn geheugen gegrift staan als 'de coronalichting' maar vooral als mijn beste lichting ever.

Bedankt voor de leuke samenwerking en de pareltjes van examens die ik soms mocht verbeteren. Een genot om te lezen, was het!

Het was voor mij dan ook een voorrecht om jullie te leren kennen en om jullie te mogen voorbereiden op jullie verdere studies. Ik wens jullie daar alle succes mee, maar ik hoop vooral dat jullie gelukkig door het leven gaan en jullie dromen kunnen waarmaken.

Het gaat jullie goed en hopelijk tot ziens!

Warme groet en dikke knuffel,

Mevrouw Dierickx



Beste leerlingen,

omdat ik jullie zo graag alle goeds wens en omdat ik zo'n fan ben van Jacques Brel (moest je het nog niet weten) heb ik een mooi citaat voor jullie gevonden:

Je vous souhaite d'être vous

Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir,
et l'envie furieuse d'en réaliser quelques uns.

Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer,
et d'oublier ce qu'il faut oublier.

Je vous souhaite des passions,
Je vous souhaite des silences.

Je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil
et des rires d'enfants.

Je vous souhaite de respecter les différences des autres, parce que
le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir.

Je vous souhaite de résister à l'enlissement, à l'indifférence
Et aux vertus négatives de notre époque.

Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche,
à l'aventure,
à la vie, à l'amour, car la vie est une magnifique aventure
et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille.

Je vous souhaite surtout d'être vous, fier de l'être et heureux,
car le bonheur est notre destin véritable.

Jacques Brel, le 1er janvier 1968 sur Europe 1

Marij Van den Heuvel



Cari amici,

Ik ben heel blij dat ik via deze weg nog een klein afscheidswoordje tot jullie kan richten. Ik zou dat natuurlijk veel liever wat persoonlijker gedaan hebben met een stevige Romeinse groet! Een beetje in de stijl van Seppe die trots naast dat beeld van keizer Trajanus staat in Xanten.

Ik herinner me die uitstap nog goed. Het weer was niet al te best, maar jullie hebben wel voor de goede sfeer gezorgd. Er viel altijd wel iets te beleven met jullie! In Xanten hebben ze dat ook geweten! Ik herinner me nog goed de vertwijfelde blik van één van de plaatselijke 'kampbewakers'!

Ik heb jullie natuurlijk ook 'groot' zien worden op Moretus. Ik mag wel zeggen dat het een plezier was om dit jaar les aan jullie te geven. Af en toe hoorden jullie me uit of ik me nog één van jullie strapatsen herinnerde. Dan was het weer lachen geblazen, maar evengoed pikten jullie even later de draad van de les weer op. Jullie polsten me ook regelmatig of ik niet mee op Italiëreis ging. Die tweede trimester stond het vizier inderdaad op Italië gericht. Voor Anton moest dat zelfs een dubbelslag worden. Hij zou in mei een extra weekje naar Italië kunnen in het kader van de internationale Arpinowedstrijd, waarvoor hij geselecteerd was. In de lessen cultuur hadden jullie ook al een Romeinse keizer gepresenteerd en een klein onderzoek gedaan naar een klassiek gebouw. De bedoeling was dan dat jullie hierover *in situ*

een rondleiding gaven. Dat viel allemaal in het water toen duidelijk werd dat door de coronacrisis de grenzen op slot gingen. Dat zal altijd wel een wrange nasmaak geven, dat kan niet anders. Weet wel dat jullie een groep zijn, die ik heel graag door de straten van Rome had gegidst! Hoewel ik me tegelijk ook realiseer dat ik dan af en toe weer de rol van 'kampbewaker' had moeten opnemen!

Wanneer jullie dit schooljaar, dat om vele redenen onvergetelijk zal blijven, in schoonheid hebben afgerond, hoop ik dat we elkaar op een ander moment nog eens 'ongeremd' kunnen *salutare*!

Ik zwaai jullie in ieder geval via onderstaande foto met een Romeinse groet uit. Deze foto is genomen naast de buste van Iulius Caesar, op de brug over de Rubicon. Ik ben blij dat jullie op het einde van het tweede jaar ook die beslissende stap hebben gezet om Rome via zijn cultuur en taal te 'veroveren'. Ik ben dankbaar dat ik jullie daarbij, in wat ook voor mij het laatste jaar op Moretus zal zijn, heb mogen begeleiden.

Cordiali saluti

Marco Paride



Hallo klas,

Ik ben hier echt niet goed in...

Veel liever had ik op mijn eigen manier
afscheid van jullie willen nemen.
Niet op papier want ... ik ben hier niet goed in.

Iedereen had wel eens iets te vertellen.
luisteren, praten, nog meer luisteren... soms ook lesgeven...

Maar op papier zetten... ik ben daar niet goed in.

Ieder van jullie heeft zijn eigenheid.
Kleine en ook grote problemen, ze kwamen allen aan bod.
En het was een uitdaging om daar op in te spelen.

Heel snel voelde ik me op mijn gemak bij jullie
en ik vermoed dat dit ook omgekeerd was.

Op deze manier afscheid nemen.
... ik ben daar niet goed in.

Maar we gaan het goed maken.
Ik wil weten hoe het verder gaat met jullie.
We spreken af om eens samen te komen.
We gaan dan... luisteren, praten, nog meer luisteren ... en ...

Daar zijn we goed in!

Hugo De Schutter



Liefste, braafste leerlingen van 7TBZ.

Zo begon de brief van de Sint in december 2019.

Alhoewel....wat een bende!!

Een indrukwekkende Ymke, jubelende Jana, levenslustige Lynn en nobele Niels. Jeugdige Jelka, rechtvaardige Rose en jolige Jara. Een makkelijke Maaïke, managende Madelon en charmante Caitlin! Verder nog een sociale Shelsey en joviale Yana.

Het schooljaar is gedaan, voorbij de middelbare school, voorbij jouw loopbaan in Moretus Ekeren. Het is iets anders gelopen dan we gepland hadden, maar we zijn aan de eindmeet geraakt, met hoogtes en laagtes, fijne momenten en minder fijne momenten, vanaf nu: enkel herinneringen!

We laten jullie nu los, nadat we één schooljaar jullie begeleid hebben om uit te groeien tot een beginnende zorgkundige. Het ga jullie goed, maak er iets moois van!

Wees de zorgkundige die net dat ietsje meer toevoegt aan de dag van je zorgvrager, bewoner of cliënt, met een glimlach, schouderklopje, aanmoediging of extra zorgmomentje.

Of maak je droom waar en studeer verder wat je echt wil worden!

Jullie titularissen
mevrouw De Bock en mevrouw Goffin



Jullie zaten in 6STWa, een vrolijke bende die goed aan elkaar hing en altijd in was voor een feestje. Denk maar aan de Chrysostomosavond. Wat hadden jullie dat goed georganiseerd en wat hing er een fijne sfeer. Wij zijn blij jullie te hebben mogen leren kennen en willen jullie alle succeswensen voor de toekomst

Christel Janssens en Els De Cleyn



Slotwens aan onze eindejaars

We wensen je dromen zonder einde
en de onstuimige drang om er enkele waar te maken.
We wensen dat je mag liefhebben wat mag bemind worden
en dat je mag vergeten wat mag vergeten worden.
We wensen je stiltes.
We wensen je vogelzang bij het ontwaken.
We wensen je weerstand tegen onverschilligheid,
tegen de negatieve krachten van deze tijd.
We wensen je iedere dag een stapje dichterbij jezelf,
een stapje dichterbij de mensen die je liefheeft,
een stapje dichterbij een mooi en zinvol leven.

Leerkrachten en directieteam Moretus-Ekeren

Onze laatstejaars van het schooljaar 2019-2020

Amelie De Naeyer	Femke Stoffels	Kaety Teck
Anais Craeyveld	Fien De Maeyer	Kaia Van Aelst
Anissa El Boussamaki	Fien De Cleyn	Karliën Michiels
Anne van Gilse	Fien Mont	Karolina Santos Lipniak
Anneleen Deron	Gianni Palinckx	Kynthia Pollet
Anton Smets	Gudrun De Winter	Lander Michiels
Antonela Frroku	Hajar El Arbiati	Lara Hofses
April Naguit	Hamza Suleyman Ari	Laura Corman
Armin Barzegar Amin	Iain Somerling	Laura Brijssinck
Arne Meynaerts	Iben Van Antwerpen	Laurens Janssen
Aurélië Grooten	Imke Thyssen	Lena Keuleers
Axel Jacobs	Indra Vervoort	Lilija Kouzmenko
Axelle De Backer	Indy Raeymaekers	Lindsey Van de Velde
Bo Hermans	Ines Grašic	Line Greefs
Brik Willam	Ingeborg Franquet	Lisa Janssens
Britney Attuahene	Izaura Thyssen	Lise Mous
Caitlin Cornet	Jade Jacobs	Lise Gabriel
Casper Melis	Jamaine Van Utrecht	Lotte Bauweraerts
Catherine Chelechko	Jana Verswyvelen	Luna Willekens
Chayenne Tuinstra	Jana Vandenberghe	Luna Wyllinck
Chiam M'Rabet Fahsi	Jara Vandevoorde	Lynn Smeuninx
Chinouk De Brauwer	Jari Asselberghs	Lynn Cleymans
Chloë Jacobs	Jarno Simons	Lynn Kind
Daan Baccarne	Jelka Van Ostaeyen	Maaïke Cop
Daimy Braeckmans	Jens De Haeck	Madelon Kester
Elias Janssens	Jesse De Witte	Malika Amadou
Eline De Schutter	Jesse Elst	Marcha Ayubova
Eline De Bie	Jillian Van de Water	Maria Sol Garay
Elise Saeys	Jolien Van Esbroeck	Marie Heyman
Ellen Van Hove	Jo-Lynne Harvent	Marin De Beule
Eugenie Kamba Tshiela	Joppe van Loon	Maxime Lauwyck
Eva Betz	Jorik Van Looke	Mayli Stevens
Eva Oost	Jorn Pandelaers	Michelle Stockman
Evelyn Van den Abbeele	Jorunn Gauthier	Milen Minchev

Niels Declercq
Niels Plompen
Niels Vanrusselt
Nina Hendrickx
Owen Heyrman
Paulina Przybylowska
Rahib Pashayev
Reinoud Van Osselaer
Renske Luijten
Rose Van de Poel
Rose Asomaning
Ruben Brouwers

Sam Van Osselaer
Sarah Akkermans
Sarah Degeeter
Sarah Rennen
Sare Vermander
Senne Van Meel
Seppe Claessens
Shana De Laet
Shelsey Nordsiek
Silke Rozendom
Sofie Gysen
Sophie Slegers

Sophie Van Mulders
Thalia Zivkovic
Thijs Dingemans
Toon Dockx
Tuur Hoeijmans
Una Verborgstadt
Vinnie Smeets
Walied Ayadi
Warit Thavorntap
Wim De Metsenaere
Yana Verdeyen
Ymke Vanvelthoven

Jullie zijn altijd welkom op volgende activiteiten:



Hou alvast deze datum vrij
in 2030!

ZATERDAG 4 MEI 2030

Afgestudeerden van 2020, jullie dus, zijn welkom met partner vanaf 16.30 u voor een gezellige barbecue op Campus Middenschool.

Vanaf 20.00 u tot 01.00 u is er het oud-leerlingencafé voor oud- en heel oud-leerlingen en collega's.



Moretus Ekeren
Katholiek onderwijscentrum

voor jou, voor nu, voor later



nieuw
initiatief!

oud-leerlingen

Lambertus - Lourdes - Moretus

REUNITED

ZATERDAG 8 MEI 2021

Vanaf 20 u tot 01u: oud-leerlingencafé voor oud- en heel oud-leerlingen en collega's.
Online inschrijven via [moretus-ekeren.be/afgestudeerde/](https://www.moretus-ekeren.be/afgestudeerde/)

Campus Middenschool (Lambertus), Oorderseweg 8, 2180 Ekeren

Meer info verschijnt via :

www.moretus-ekeren.be
www.facebook.com/moretusekeren



Moretus Ekeren
Katholiek onderwijscentrum

voor jou, voor nu, voor later

Campus Middenschool
Oorderseweg 8
2180 Ekeren

Campus Bovenbouw
Kloosterstraat 82
2180 Ekeren
T 03 541 01 36

www.moretus-ekeren.be
info@moretus-ekeren.be
www.facebook.com/moretusekeren
www.instagram.com/moretus_ekeren